



Jaarverslag 2019

FRIENDS OF MTO MOYONI

Voorwoord

Het is stoffig op de wegen in Jinja. De prachtige rode aarde is bepalend voor het landschap en overal staan hutjes en kraampjes waar de bevolking hun koopwaar uitstallen. Gammele auto's en busjes scheuren langs elkaar. Het contrast is soms overweldigend met de grote, mooie auto's van regering en hulporganisaties. Zoveel mensen en overduidelijk zoveel armoede. Wat opvalt is dat de mensen, ondanks de armoede toch proberen iets te maken van hun leven, zich goed kleden, de stukjes grond rond de huisjes worden geveegd en er wordt hard gewerkt. Maar er is veel afgenomen van de bevolking, hun land, hun eer en hun identiteit. Er zijn vele mensen en voedsel is duur. Je voelt de wanhoop.

Op Mto Moyoni heerst rust. Mensen begroeten je vriendelijk en zijn blij. Iedereen heeft zijn eigen bijzondere verhaal, armoede is overal en kent vele uitingen. Deze mensen hebben allemaal God ontmoet en geaccepteerd als hun Vader. Ze stellen hun vertrouwen in Hem. Dat geeft een ander klimaat. De prachtige tuin straalt de schoonheid uit van haar Maker. Het is een plek, die uitnodigt contact te zoeken met onze Hemelse Vader, die alles overziet. In zijn aanwezigheid krijgt alles een plek, je leven een doel. Zijn Liefde maakt alle dingen nieuw.

Rivier in je hart



Doelstelling

Het ondersteunen van het retraitecentrum Mto Moyoni (rivier in je hart) in Oeganda, door betrokken te zijn, mee te denken in de ontwikkeling, financieel bij te staan en door gebed.

Achtergrond

Op Mto Moyoni zijn Ingrid Wilts en Winette Hubregtse in 2004 begonnen programma's te ontwikkelen om Vaders liefde uit te dragen aan de medewerkers, en aan iedereen, die zich ervoor openstelt.

Het centrum en de tuin is een prachtige plek, waar mensen als kinderen van God mogen leren te leven. Leren wat het betekent als zonen en dochters te leven van onze Hemelse Vader en de vrijheid en goedheid te proeven, die Hij voor iedereen bedoeld heeft. Een plaats om tot rust te komen.

Het is vooral een voorrecht om te mogen zien, hoe de jongelui, die werken op Mto Moyoni, groeien in Zoonschap en dit aan het ontdekken zijn. Ze brengen de liefde van De Vader in de praktijk en hebben daardoor zo'n grote impact op hun families en op Oeganda, dat ze uiteindelijk haar toekomst zullen bepalen.

Dankbaarheid

Als we terugkijken op het jaar 2019, zijn we dankbaar voor alle programma's die georganiseerd zijn, alle mensen, die tot rust mochten komen en Liefde hebben ervaren. Alle jongelui die hun identiteit mochten vinden. Alle medewerkers, die hard hebben gewerkt. Voor sponsors, die trouw zijn geweest. We zijn dankbaar aan Vader, die ons heeft vastgehouden en ons heeft laten ervaren, dat Hij alles voor ons heeft wat we nodig hebben.

Friends of Mto Moyoni

Als bestuur hebben we regelmatig contact met Ingrid en volgen het werk en de gebeurtenissen in Oeganda. Meeleven en meedenken met de verschillende programma's die worden gegeven.

Het bestuur bestaat uit vrienden in Nederland:

Christine Ouweneel, voorzitter

Esther Eijsackers, secretaris

Frank Verdouw, penningmeester

Hanneke Fonteijn, bestuurslid

We verzorgen de giftenstroom voor verschillende onderdelen van Mto Moyoni vanuit Nederland. (zie financieel verslag).

Winette Hubregtse is als deskundige betrokken en bij de vergaderingen aanwezig. Ingrid Wilts neemt ook deel als zij in Nederland is en anders via skype.

In 2019 hebben wij 4 vergaderingen gehad.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet en doen dit op vrijwillige basis.

van 15-19 september 2019 hadden we in conferentiecentrum De Glind een transformatieweek voor 17 Nederlandse deelnemers. Sprekers waren Ingrid en Winette.

STORY

Hilary, ik noem mezelf een zoon omdat ik een openbaring heb ontvangen dat God mijn Vader is.

Ik had een leven vol religie. Ik bad in de kerk, sliep in de kerk en op straat. Deed alles zodat God van me zou houden. Ik wist alleen dat als ik niet voor God werk, ik het Koninkrijk van God niet kan betreden. Ik promoveerde op religieuze zaken. Dit zorgde ervoor dat ik uit angst werkte. Angst voor de hel, angst voor het vuur waar de predikanten over predikten. Ik gaf mijn leven aan Christus, niet vanuit het hart, maar uit angst.

Ik leefde een leven in schijn, vol gehoorzaamheid aan de pastoor, en schreeuwde alle halleluja's om de demonen te verdrijven. In 2014 ontving ik de openbaring dat God mijn Vader is. We hoeven niet tegen hem te schreeuwen. Hij weet wat we nodig hebben voordat we het vragen. Ik leef nu een leven waarin Vader gewoon van me houdt zoals ik ben. Een leven in vrijheid. Een leven van rust, zich overgeven aan Hem en mijn hart openen voor Zijn liefde, simpelweg Hem vragen om mij meer te vullen met Zijn liefde.



Rapport Ingrid voor EO Metterdaad (Zie financieel overzicht):

Omdat we een donatie hebben gekregen van EO Metterdaad, hierbij een opsomming van activiteiten, die daaruit ontstaan zijn:

We zijn erg dankbaar voor de giften, die we ontvingen van EO Metterdaad voor onze jeugdprogramma's.

Daardoor waren we in staat om 7 jeugdgroep programma's uit te voeren, verdeeld over het hele jaar. Follow-up weekenden worden ongeveer één keer in de twee maanden georganiseerd, van vrijdagavond tot zondagmiddag. Gemiddeld nemen 22 jongeren deel aan deze weekenden. 3 weekprogramma's waren speciaal voor 15 jongens en meisjes, die zich wilden ontwikkelen in jeugdleiders.

Er hebben 2 jeugdscholen plaatsgevonden in 2019. Een 3 wekenschool in januari en twee weken in juli. Het aantal meisjes en jongens, die deelnemen is ongeveer gelijk.

Alle jeugdprogramma's worden gehouden in ons low-budget centrum The Wave en de algemene programma's in Mto Moyoni Retreat Centre.

Totaal 160 jongelui zijn door de EO gesponsord en daardoor in staat gesteld, hun reis te beginnen met Vader en beginnen te wandelen in hun ware identiteit.

In januari 2020 zullen deze weken weer op het programma staan.

Vervolg

Waterput

Afgelopen jaar is er onderzoek gedaan op het terrein van het jeugdcentrum om water te vinden. In oktober is het gelukt om met de giften van de EO naar water te boren! Op 83 meter diep vonden we water. Nu nog wachten tot we geld hebben om een elektrische pomp te laten installeren, zodat we zelfvoorzienend worden met water en niet langer waterrekeningen hoeven te betalen.

Algemene kosten

We hebben programmaboekjes laten printen voor alle programma's, pen en papier aangeschaft en alles wat nodig was. We hebben ook een trampoline gekocht voor de jeugdprogramma's van deze post.

Veiligheid

Met de giften waren we in staat om extra bewakers in te huren en materialen te kopen voor een veiligheidsmuur. Helaas is deze door de heftige regen van dit seizoen omgegaan. We zoeken naar andere manieren om ons jeugdcentrum te beveiligen.

Voorzienen

Hiervan hebben we internet, zendtijd en water- en elektriciteitsrekeningen betaald.

Onderhoud

We hebben onderhoud uitgevoerd aan de gebouwen, de tuinen kosten veel geld vanwege de heftige regens. We hadden problemen met het solarsysteem, dat zorgt voor de verlichting op het jeugdcentrum.

Huishouding

We hebben geld gebruikt om schoonmaakmaterialen aan te schaffen en extra bedden en matrassen voor de groepsleiders.

Bediening

Deze post voorzag in eten en drinken tijdens de programma's, vergoedingen en transportkosten voor mensen, die meehielpen tijdens de jeugdprogramma's We hebben meer dan 160 mensen voorzien van eten en drinken in onze programma's, variërend van 3 tot 6 dagen.

Community

We hebben verschillende spullen gekocht voor de mensen in onze directe omgeving, die echt hulp nodig hadden. We kochten bijv. lampen, teilen, mokken en pannen. Ook een bed en matras, kookspullen voor de ouderen in onze gemeenschap. Het overgebleven geld zullen we gebruiken voor onze Kerstviering, om de relaties in onze community te bouwen.

Visie voor de toekomst

De afgelopen maanden is de wereld veranderd door het corona-virus.

We zijn allemaal geschokt door de impact, die deze ziekte en vooral de angst voor het krijgen van de ziekte heeft op onszelf en de wereld om ons heen.

Ook in Oeganda, waar de grenzen gesloten zijn, staat alles op zijn kop.

Mto Moyoni heeft haar deuren moeten sluiten en dat betekent voor de medewerkers geen inkomsten meer.

We bidden hen Vaders nabijheid en voorziening toe.

Helaas hebben we geen zicht op de toekomst en we leggen deze in vertrouwen in Gods handen en Hij zal ons en de mensen op Mto Moyoni vasthouden.

Maar we willen verder! Meer mensen bereiken Gods liefde en meer leren leven als zonen van van Hem. Dit is wat de wereld nodig heeft, dit is wat Afrika nodig heeft! Als we in onze nieuwe identiteit gaan wandelen, zullen we de vrijheid gaan ervaren, waar we voor gemaakt zijn!

